



Καρυές - Η ξύλευση: Τα κούτσουρα από τις θελανιδιές του δάσους τεμαχίζονται για να είναι έτοιμα για το χειμώνα.



Καρυές

**Η ΑΡΑΧΟΒΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ Τ. ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ**

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ • ΕΤΟΣ 11ο • ΦΥΛΛΟ 49 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1997 • ΨΑΡΡΩΝ 10 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Πέρασαν 2.000 χρόνια, περίου, από τη μεγάλη στιγμή της ανθρωπότητας, που σε μια γωνιά της γης γεννήθηκε ο Χριστός, σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες και τις παραδόσεις των Χριστιανικών Λαών.

Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ή ακριβέστερα θεάνθρωπος, κατά τη μονοθεϊκή διάτυπωση της χριστιανικής πίστης.

Ανάμεσα στους χριστιανικούς λαούς της Γης, που εορτάζουν τον ερχομό του In-

• **Η Παρθένος σήμερον των Υπερούσιων τίκτει και η γη το σπίλαιον των Απροσίτων προσάγει**
Ρωμανός ο Μελωδός

σού, ανήκει και ο ελληνικός λαός, που τίμα τα Χριστούγεννα, ως πρώτη εορτή, πλάι στη Λαμπρή Πασχαλιά, την Ανάσταση.

«Χριστούγεννα πρωτούγεννα, πρώτη

γιορτή του χρόνου»... ήδει ένα λαϊκό τραγούδι (κάλαντα) σφυροκοπημένο και ζυμωμένο, με τα πογής-πογής έθιμα των Ελλήνων, κατά τη μακροχρόνια ποικιλίσματά τους πορεία, σε δόπα τα γεωγραφικά

διαμερίσματα της χώρας, σε κάμπους, σε βουνά και σε θάλασσες.

«Οι ουρανοί αγάπηλονται, καίρει η φύσις όποι» τονίζει με περίτεχνο στίχο, ο ανώνυμος ποιητής, έτσι ώστε, ο πόκος της κάρδιάς του, να δίνει την οικουμενικότητα που αρμόζει, στα Χριστούγεννα, ως θεϊκού και ανθρώπινου γεγονότος.

ΑΓΓΕΛΟΙ ΜΕΤΑ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΔΟΞΑΖΟΥΣ.
ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΚΒΟΩΜΕΝ ΔΟΞΑ
ΕΝ ΙΨΙΤΟΙΣ ΘΕΩ. ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!

Αξέχαστα Χριστούγεννα

Dεκέμβρης του '45. Νύχτα ακόμη, ψυχή στο δρόμο. Κρύο φοβερό εκείνο το Χριστουγεννιάτικο πρωίνο. Ήταν ακόμη σκοτάδι όταν έκεινή σαμε από το σπίτι μας στο Τσούνι για να πάμε στην εκκλησία στου Κλαδά. Για πολλά χρόνια, τα δύο χωριά που απέχουν δύο περίπου χιλιόμετρα, είχαν έναν παπά που πειτούργούσε μια Κυριακή στο ένα χωριό και μία στο άλλο. Οι μεγάλες γιορτές του χρόνου επίσης γιορτάζονταν εναλλαξ, ένα χρόνο στο Τσούνι και ένα στο Κλαδά.

Αυτή τη χρονιά τα Χριστούγεννα έπεσαν στου Κλαδά και σαν να μην έφτανε το κρύο ήταν και ο εμφύτιος. Σπάνια κοιμόμαστε τη νύχτα χωρίς ν' ακουστούν τουφεκιές ή πολιυβόλα.

Η απόφαση ήταν δύσκολη εκείνη τη χρονιά, αλλά ο πατέρας επέμεινε. Είπε πως έπρεπε να πάμε στην εκκλησία, χρονιάρα μέρα που ήταν. Ντυθήκαμε καθί και ξεκινήσαμε, ο πατέρας, ο δύο αδερφές μου κι εγώ. Η μπτέρα με τη γιαγιά κάθισαν στο σπίτι με τα δύο μικρά αγόρια. Αποφασίσαμε να πάμε από τον επάνω δρόμο γιατί ήταν κοντύτερα και νιώθαμε μεγαλύτερη ασφάλεια στο γνώριμο μονοπάτι, παρά στην δημοσιά.

Πρέσαμε τα τελευταία σπίτια του χωριού και την εκκλησία του Αν-Νικόδημα με το σχολείο δίπλα που φάνταζαν έρημα και σκοτεινά και ψυλότερα στην πλαγιά τα κυπαρίσσια φαίνονταν ν' ακουμπούν σ' αστρεία ενώ στη βάση τους γυάλιζαν απόκοσμα οι άσπροι σταυροί του νεκροταφείου.

Απόδημη πουσκία. Μόνο τα βήματά μας ακούγονταν και κάπου-κάπου το γαύγισμα κάποιου σκύλου που δεν ήταν απειλή αλλά φιλικός χαιρετισμός. Οχι, μόνον οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα γνώριζαν ο ένας



Ο Κλαδάς, όπως φαίνεται από το καμπαναριό του Αη-Δημήτρου.

τον άπλιτο στο μικρό χωριούδακι.

Φτάσαμε στο μύπο που ήταν στο τέλος του χωριού κι ακούσαμε το νερό που κατρακυλούσε στο μυλόβαγεν με φόρα πέφτοντας από Ψηλά. Κατεβίκαμε το στενό μονοπάτι και βγήκαμε στη δημοσιά.

Το αγιάζι της Κελεφίνας κατέβαινε τσουχτερό, διαπερνούσε τα ρούχα και τρυπούσε τα κόκκαλα. Τυλιχτήκαμε σφτικτά στα παπτά μας κι ανοίξαμε το βήμα. Τα κορτάρια, παγωμένα στ' αυλάκι του δρόμου γυάλιζαν στην αστροφεγγιά, ενώ ο ουρανός πεντακάθαρος, οιοκέντητος μ' αστέρια σκέπαζε απαλά την περιοχή.

Προκωρίσαμε προς το γεφύρι της Κελεφίνας. Το ποτάμι είκε κατεβάσει. Θα είχε βρέξει φαίνεται ψηλά και η κατεβασιά έφθανε από τη μια όχθη μέχρι την άπλιτο. Αγριεμένο κυπλούσε τα θοιά νερά του και γυάλιζε γηείφοντας τα πόδια της γέφυρας, θάλασσα στα παιδικά μας μάτια. Σφιχτήκαμε κοντά στον πατέρα για προστασία απ' το θερίδι του νερού και του αέρα που σφύριζε. Στο ένα πόδι του γεφυριού ένα ξερρι-

συνέχεια στη σελ. 2

Πότε γεννήθηκε ο Χριστός

Eνώ είναι βέβαιο ότι ο Ιησούς έζησε αιώνα μ.Χ., προβλήματα πα. ο ακριβής χρονικός προσδι της γέννησής του.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη χρονολογία, γε θηκε το 0, που είναι αφετι για τη χρονολόγηση όλων των γεγονότων προ και μετά Χριστόν. Την χρονολογία αυτή καθιέρωσε το 525 ο Λατίνος μοναχός Διονύσιος ο Μικρός, που υπολόγισε δι το Ιησούς γεννήθηκε το 753 από κτίσεως Ρώμης.

Δεδομένου όμως ότι ο Ηρώδης ο Μέγας, στα χρόνια του οποίου γεννήθηκε ο Χριστός, πέθανε το 749 ή 750 από κτίσεως Ρώμης δηλ. το 4 π.Χ., που ο Ιησούς είχε πάπι γεννηθεί, η αναφορά αυτή δεν είναι σωστή.

Σύμφωνα με άλλο συσκετισμό χρονολογιών, ο Ηρώδης ο Αντίπας, στα χρόνια του οποίου θανατώθηκε ο Ιησούς, βασίλεψε μέχρι το 39 μ.Χ. Ο Πλάτως ήταν επίτροπος το 26-36 μ.Χ. και ο Καιάφας αρχιερέας το 18-36 μ.Χ. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια πρέπει να τοποθετηθεί η δραστηριότητα του Ιησού. Κατά το Λουκά (3, 23) ο Ιησούς άρχισε τη δράση του 30 επών. Ο Ιωάννης ομλεί για τρία Πάσχα δράσης του Ιησού ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές για ένα. Λαμβάνοντας ωρά πάλι τον Ιωάννη (2, 20) που μαρτυρεί πως πέρασαν 46 χρόνια από την έναρξη της οικοδόμησης του Ναού, φτάνουμε στο έτος 27-28 μ.Χ. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια πρέπει να δεχθούμε ότι η γέννηση του Ιησού έγινε το αργότερο το 4 π.Χ. και το πάθος του γήρω στο 30 μ.Χ.

Εξάλλου προσπάθειες που έγιναν να καθοριστεί η χρονολογία της Γέννησης με βάση την εμφάνιση του Αστέρα (Ματθ. 2,1) - θεωρείται ότι πρόκειται για την σύνοδο του Δία και του Κρόνου στον αστερισμό των Ιχθύων, που έγινε το 7 π.Χ. -, δεν είναι σοβαρές, γιατί παραγνωρίζουν τη φύση του αστέρα όπως την περιγράφει ο Μαθίαος και γιατί η εμφάνισή του δε συμπίπτει με τη γέννηση του Χριστού.

Ακόμη είναι δύσκολο να βασιστούμε και στην ημέρα της εορτής των Πάσχα των Εβραίων και της Σταυρώσεως του Χριστού και να ερευνήσουμε ποιο έτος, η 15η ή η 14η (κατά Ιωάννη) του μνηστή Νισάν επεφτεί Παρασκευή.

Με τις μετατροπές μάλιστα που έγιναν μεταξύ του Ιουδαϊκού και Γρηγοριανού ημερολογίου και την παράλειψη του έτους μπδέν μεταξύ του 1 π.Χ. και 1 μ.Χ. η αβεβαιότητα σχετικά με την ακριβή χρονολόγηση της Θείας Γέννησης αυξάνει.

Ισως έτσι να είναι καλύτερα. Ενας θεός ακόμη και σαν ιστορική προσωπικότητα, δεν μπορεί να δραστηριοποιείται μέσα σε συγκριμένες ημερομηνίες!

Μαρία Αντωνοπούλου

Δ/ντρια Β' Τοστσείου Δημοτ. Σχολείου Εκάλης

Η εφημερίδα ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ εύχεται σε όλους τους αγαπητούς αναγνώστες της «Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα» και το νέο έτος 1998 να είναι ειρηνικό και ευτυχισμένο για την πατρίδα μας, τα χωριά μας, τις οικογένειές μας και για όλον τον κόσμο!

Ο εορτασμός του Αγίου Ανδρέου πολιούχου Καρυών

Ο «Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών» με πρόσκληση που απέστειλε στα μέτι του, κάθεσε όπους (όσους επιθυμούν), να επισκεφθούν το χωρίο για να συνεορτάσουν στις 30 Νοεμβρίου την εορτή του Αγίου Ανδρέου.

Ο Σ.Α.Κ. διέθεσε πούλιμαν, το οποίο ζεκίνησε από την Πλατεία Ομονοίας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 11 π.μ. με 42 επιβάτες και μετά από μια ευχάριστη διαδρομή βρεθήκαμε στην πανέμορφη Αράχοβα. Το απόγευμα παρακολουθήσαμε την εσπερινό στην ολόφωτη εικκηποσία και την επόμενη ημέρα 30 Νοεμβρίου, την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ο εκκηποσιασμός αυτός θα μας μείνει αξέχαστος για τ' τον επάμυρνε με την παρουσία του και με τη γνωκεία φωνή του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος, ο οποίος ετέθεσε ολόκληρη τη λειτουργία και την αρτοκλασία, βοηθούμενος από τον αιδ. Ιερέα Καρυών π. Σωτήρο Μακρυτάθη και το γιο του, πανοσ. αρχιμανδρίτη Φώτιο, ιερέα Τσουνίου και ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Αγίων Τεσσαράκοντα καθώς και ο διάκονος της Ι. Μ. Σπάρτης. Τη θαυμάσια ψαλιμωδία των ιερουργών συμπλήρωνε η χωραδία Τριπόδης «Ορφέας» την οποία είκαν φέρει στο χωρίο ο Θόδωρος Σπανός και ο Θόδωρος Ντάρμος, οι οποίοι εργάζονται στον Ο.Τ.Ε. Τριπόδης και είναι μέτι αυτής της θαυμάσιας χωραδίας. Ο περιήλαμπρος ναός ήταν κατάμεστος κόσμου αφού περισσότερα από 100 μέτι του Συνδέσμου μας είχαν έπλεθι από την Αθήνα, που μαζί με τους κατοίκους του χωριού και πάρα πολλούς προσκυνητές, από Σπάρτη, Τρίπολη κ.τ.λ. συνέβρτασαν τη μνήμη του Αγίου Ανδρέου.

Ο Σεβασμιότατος μίλησε στο εκκηποσιασμό με το γνωστό εμπνευσμένο πόριο του και δεν παρέλειψε να συγχαρεί το χωρίο γι' αυτό τον «μοναδικό» όπως είπε εορτασμό, για το ναό, ο οποίος θεωρείται από τους πρώτους στο Νομό Λακωνίας, συνεχάρη τον πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας και την απόφαση να έπλεθουν από την Αθήνα να συνεορτάσουν τη μνήμη του πολιούχου Αγίου Ανδρέου, ευχόμενος να επαναπλημβάνεται συχνά αυτή η ομαδική κάθοδος στο χωρίο.

Τόνισε πόσο συγκινητικό είναι ο π. Σωτήριος να συνερουργεί με τον γιο του και κάθεσε τους κατοίκους του χωριού να τιμούν, να συμπαραστέκονται και να βοηθούν το έργο του ιερέων και της εικκηποσίας, τα οποία εξάπλισαν είναι παράδοση ετών για τις Καρυές.

Μετά την απόβλυση, το μοίρασμα των άρτων και τις ευχές, ο Σ.Α.Κ. πρόσφερε καφέ και μελομακάρονα στο Μητροπολίτη μας, στους ιερέας, στο Δήμαρχο Σπαρτιατών κ. Δημ. Ματάθια, στον τ. Υπουργό κ. I. Σταθόπουλο, στα μέτι της χωραδίας κ.τ.λ. και σε άλλους ξένους, οι οποίοι ετίμησαν το χωρίο μας με την παρουσία τους.

Τα καφενεία ήταν γεμάτα κόσμο και ευτυχώς προσφέρθηκε η ωραία αίθουσα της ταβέρνας του Δήμου

Κουτσόγεωργα, όπου προσφέρθηκε ο καφές και όπου ο πρόεδρος του ΣΑΚ, γιατρός Β. Πρεκεζές ευχαρίστησε όπους αφού με την επίσκεψή τους τίμησαν το χωρίο μας.

Στην ίδια αίθουσα ο ΣΑΚ στις 1 μ.μ. πρόσφερε γεύμα στα μέτι του, στα μέτι της χωραδίας και σε άλλους επισκέπτες.

Οι εποιμασίες της ταβέρνας Κουτσόγεωργα ήταν άριστες, τα φαγητά πλούσια και καρπομαγιευμένα με ντόπια υλικά. Προσφέρθηκαν άγρια χόρτα, αρνιά ψωτά με πατάτες, μακαρονάδες, τυριά και ωραίο κρασί, που έφερε το κέφι στους 100 παρευρισκόμενους οι οποίοι τραγούδησαν με κέφι και χόρεψαν, όσο επέτρεψε ο χώρος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα μέτι του ΣΑΚ που συμμετείχαν στην εκδρομή, ήταν δυό εκπλεκτές κυρίες, οι οποίες, όπως μας είπε ο πρόεδρος Β. Πρεκεζές, όταν τις καθησόρισε στο πούλιμαν «αν και δεν έχουν Αραχοβίτικη καταγωγή αγάπησαν και τίμησαν το χωρίο, τιμώντας τη μνήμη των συζύγων τους» είναι η κ. Μαρίκα Βρύνιου, που δώρισε στο χωρίο, εις μνήμην του συζύγου της, το σπίτι τους για να χρησιμεύει ως ιατρείο και κατοικία του ιατρού, και η κ. Λουίζα Κουτσόγεωργα χήρα του αείμποτου γιατρού Πέτρου Κουτσόγεωργα, ο οποίος το 1985 είχε προσφέρει στον ΣΑΚ ένα ποσό χρημάτων, με τους τόκους των οποίων δίδονται χρηματικά βραβεία στους μαθητές τριες που αποφοιτούν από το Δημ. Σχ. Καρυών. Το ποσό αυτό ενίσχυσε τη κ. Λουίζα εις μνήμην του συζύγου της μετά το θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, μετά από το καρωδόρισμα που έκανε προς όπους ο Βασίλης Πρεκεζές, η κ. Βρύνιο μίλησε, ποιήση συγκινημένη και ευχαρίστησε το Σύνδεσμο που της έδωσε την ευκαιρία να επισκεφθεί το χωρίο επέτεια από πολλά χρόνια και μάλιστα σε μια ημερομηνία που συμπίπτει να είναι η επέτειος του θανάτου του συζύγου της! Πρόσφερε 100.000 δρχ. προς το ΣΑΚ εις μνήμην του και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όπους. Κατόπιν έλαβε το πόριο ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Δ. Λεβεντάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο για το ενδιαφέρον του και τη βοήθεια που κατά καιρούς έχει προσφέρει στην Κοινότητα και ζήτησε να συνεχιστεί η συνεργασία αυτή για να βρουν τη σωστή λύση τα προβλήματα του χωριού. Στη συνεστίαση παρακάθησαν οι ιερέις, ο τέως Υπουργός κ. I. Σταθόπουλος, ο εφέτης κ. Π. Γκλέκας, ο πρόεδρος του ΑΟΚ κ. Θόδωρος Μεντής, ο ομογενής κ. Ιωάννης Αρβανίτης και άλλοι.

Το πούλιμαν αναχώρησε στις 5 μ.μ. και όποιοι γύρισαν ευχαριστημένοι στα σπίτια τους.

Οι οικείοι ομολόγουσαν ότι ήταν μια αξέχαστη εκδρομή και όλα βοήθησαν στην επιτυχία της: ο καιρός, η ωραία οδήγηση του Γιώργου Τρουμπάρη καθώς και η καρπή διάθεση και η χαρά όπων που επισκέφθηκαν το χωρίο στη μνήμη του Αγίου Ανδρέου.

Και του χρόνου!

Η εκτέλεση των 118 Σπαρτιατών

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου γιορτάστηκε η επέτειος της θυσίας των 118 επλεκτών Σπαρτιατών, που εκτελέστηκαν τόσο άνανδρα από τους φασίστες κατακτητές της Πατρίδας μας, το 1943.

Στον τόπο που εκτελέστηκαν, στο Μονοδένδρι, τελέστηκε αρχιερατικό μνημόσυνο από τον σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ευστάθιο. Παραβρέθηκαν και κατέθεσαν στεφάνια δάφνης ο Βουλευτής κ. Παρ. Φουντάς, ο Νομάρχης Λακωνίας, Στρατιωτικός Διοικητής και άλλοι επίσημοι φορείς, αντιστασιακές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα και πολὺς κόσμος, που τίμησαν την μνήμη των 118 πρώων.

Το ποίημα που ακολουθεί είχε γράψει ο Άραχοβίτης δικηγόρος και ποιητής κ. Πάνος Βουκύδης. (Από τη συλλογή του «Άγριολούλουδα»).

Εις μνήμην των 118 Σπαρτιατών

Εδώ σε τούτο το βουνό ψηλά στον Μονοδέντρο που τον κειμάνων ο βοριάς σκληρά τ' ανεμοδέρνει

Σ' αυτούς δεν πρέπουν κλάματα σκορπίστε τους λουλούδια τραγούδια πρέπουν λεβεντιάς της Λευτεριάς τραγούδια!

Στήστε την γαλανόλευκη ψηλά να κυματίζει και στους διαβάτες που περνούν αιώνια να θυμίζει

Πως η Ελλάδα η όμορφη πιαματοβαμμένη μπορεί να δοκιμάζεται Ποτέ της δεν πεθαίνει!

Π.Β.

KARYEΣ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

τ. ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

Εδρα: KARYEΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνη:

ΑΝΝΙΤΑ ΓΚΛΕΚΑ-ΠΡΕΚΕΖΕ

ΦΑΡΡΩΝ 10 Γ- ΚΗΦΙΣΙΑ 14561 ΤΗΛ. -FAX: 8076778

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ

Ν. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΓΙΑΝΝΑΡΗ 5 11853 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 346826 FAX 3467155

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΔΡΧ. 2.000



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ “ΟΙ ΡΙΖΕΣ”

Ερευνες, Μελέτες,

Πληροφορίες

για τους προγόνους.

Αντίγραφα Παλαιών Εγγράφων.

Γενεαλογικοί Πίνακες.

Γενεαλογικά Δένδρα.

Διεύθυνση:

Φαναρίου 7-9

17124 Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο: Αθήνα

(01) 93.51449

Αξέχαστα Χριστούγεννα

Εθν και λαοί που ξεχωνύν την ιστορία τους και το παρελθόν τους, αργά ή γρήγορα αφανίζονται απ' το πρόσωπο της γης. Η εθνική υπάρξη ταυτίζεται με την ιστορική μνήμη. Η Ελληνική λοιπόν ιστορική μνήμη ζωντανεύει ξανά. Το Ελληνικό Εθνος και ο Ελληνικός λαός τιμά όπως οφείλει το θαύμα του 1940, το Επος της Ελληνικής Ανδρειοσύνης. Είναι χρέος του ηθικό, ιερό και απαράβατο να τιμά την 28η Οκτωβρίου 1940 ως ημέρα ιστορική. Η Ιταλία, σύμμαχος της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, μέλος του Τριπλού άξονα, ζητεί με τελεσγραφό της από την Επαράδα, να αφήσει επεύθερο το δρόμο, για να περάσουν τα στρατεύματά της.

Η Επαράδα πιστή στο ιστορικό της παρελθόν απορρίπτει το προκλητικό και φασιστικό τελεσγραφό της Ιταλίας. Βροντώναζει ομόφωνα το θρυλικό και ιστορικό της «ΟΧΙ»

Ετοι δεσχήκαμε την ύπουλη και άνανδρη επίθεση της Ιταλίας. Η χώρα μας πιστή στα πεπρωμένα της, αμύνεται. Υπερασπίζεται τη πάτρια εδάφη. Υπερασπίζεται τις αξεις της και τα ιδανικά της, τη Θρησκεία, την Γιατρίδα, την Τιμή, την αξιοπρέπεια. Υπερασπίζεται την ηθική και το δίκαιο, την ισότητα και τη Δημοκρατία.

Ο πόλεμος έχει αριθμητική και οπλική ανισότητα. Ο εχθρός πολεμάει για να κατακτήσει ένα εδάφη και να καθυποτάξει ένεντες πατρίδες. Αντίθετα, οι Ελληνες υπερασπίζονται το σπίτι τους, την ιστορία τους, την παράδοσή τους. Ξέρουν την αποστολή τους αυτό τους κάνει πιο δυνατούς.

Απωθούν και νικούν τον ιταλικό φασιστικό στρατό, τον ύπουλη και άνανδρη εισβολέα. Μέσα σε 6 μήνες οι Ιταλοί συντρίβονται. Ετοι, γίνεται το θαύμα του 1940. Προστίθεται μια ακόμη χρυσή σελίδα στις άπλιτες της ελληνικής ιστορίας. Η ψυχή και το πνεύμα συντρίβει την ύπη.

Οι σύμμαχοι και οι επεύθεροι λαοί θαυμάζουν τον πρωτισμό και την αντίσταση

28 Οκτωβρίου 1940



Ντυμένοι στο χακί έτοιμοι για το Μέτωπο οι Αραχοβίτες: Ορθιοί, από αριστερά, + Δημήτρης Ντεθέκος, + Σαράντος Καπερώνης, + Παναγιώτης Γ. Διαμαντούρος και καθιστός ο Ιωάννης Ιω. Κυριαζής.

των Ελλήνων εναντίον των Ιταλών. Διαθητούν στα πέρατα του κόσμου, πως: «Οι ήρωες πολεμούν σαν Ελληνες». Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των ξένων χωρών μεταδίδουν «πολεμήσατε άσπιτοι εναντίον πανόπλων και νικήσατε. Μικρό εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν είναι δυνατό

να γίνει απλιώς, γιατί είστε Ελληνες. Ως σύμμαχοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονύμε».

Αναγνωρίζουν την ελληνική συμβολή στο συμμαχικό αγώνα εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Η νίκη των Ελλήνων εναντίον των Ιταλών υπήρξε χωρίς αμφιβολία

το προσίμιο της νίκης των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον του φασισμού και του ναζισμού, εναντίον των δυνάμεων της ωμής βίας και της σκοτεινής βαρβαρότητας. Η Επαράδα εξαντλημένη από τον εξάμηνο ελληνοϊταλικό πόλεμο, δεν θα μπορέσει, να ανακατίσει τις σιδηρόδρομες στρατιές του Χίτλερ, που εισβάλει στη χώρα μας στις 6 Απριλίου του 1941.

Υποκύπτει και ζει τώρα κάτω από διπλή κατοκή: γερμανική - ιταλική. Περνάει μαύρες μέρες. Αντιπαθεύει με δύο φοβερούς εχθρούς, έναν εσωτερικό, την πείνα και έναν εξωτερικό, τον κατακτητή. Ο κατακτητής σπέρνει παντού τον τρόμο και το φόβο. Διαπράττει φρικτά εγκλήματα. Οι Ελληνες όμως, θα αντισταθούν εναντίον του. Θα υψώσουν τη σημαία της Εθνικής Αντίστασης, μέχρι τέλους, μέχρι να απειπευθερωθούν.

Σήμερα, δεν πανηγυρίζουμε την επέτειο της έκρηξης ενός πολέμου, αλλά την ανάμνηση μιας από τις πιο ένδοξες στιγμές του Εθνους μας. Πανηγυρίζουμε ένα μεγάλο και θαυμαστό ορόσημο που θα διδάσκει στους μεταγενέστερους τη φιλοπατρία, την τόλη, το ψυχικό σθένος.

Τον Ελληνισμό, όπου κι αν είναι, τον θέλουμε αυστηρόνωτο, τα πάτρια εδάφο μας ακέραια και απαραβίστα. Εχουμε χρέος ηθικό και ιστορικό να προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού την εθνική μας ελευθερία και ανεξαρτησία. Να φυλάμε νέες Θερμοπλίτες, να προστατεύουμε τον εθνικό μας πλούτο, τον ορθόδοξο θοσαύρο μας, την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά, την εθνική και θρησκευτική μας παράδοση. Να είστε βέβαιοι πως όσες φορές επιχειρείτε έναν επιβουλή, η Επαράδα θα επαναπάθει το οιλόλαμπρο «ΟΧΙ», γιατί είναι προορισμένη από το παό της να ζήσει και θα ζήσει.

Αγγελος Παπαντώνης
Δ/ντης Δημοτικού Σχολείου Καρυών

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

Ενα γράμμα γεμάτο νοσταλγία

Αγαπητή κυρία Αννίτα

Το Σεπτέμβριο το εφημερίδα ΚΑΡΥΕΣ και τα χωριά του Πάρνωνα σημηνίησεν 11 χρόνια ζωής και επιτρέψτε μου να σας ειπώ ότι αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κατόρθωμα για πολλούς λόγους.

Οι μεγάλες ημερίδες Αθηναϊκές εφημερίδες είναι επικείμενες που στηρίζονται σε κεφάλαια και έχουν πολλούς και διάφορους πόρους και επικορηγήσεις και καταφέρνουν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους. Οι μικρές επαρχιακές κυκλοφορούν μόνο χάρη στο μεράκι των ιδιοκτητών τους, χωρίς καμιά βοήθεια και όμως η προσφορά τους είναι τεράστια γιατί προσπαθούν να ζωντανέψουν τις όμορφες εικόνες των χωριών μας και να τα φέρουν με τόση συγκίνηση και νοσταλγία στην σκέψη μας και προ πάντων σ' εμάς τους ζενιτεμένους.

Βρέπω στην εφημερίδα σας, πολλές φορές, πατές φωτογραφίες από καφενεία και ταβέρνες των χωριών, που αποτελούνται πάντοτε το κέντρο της φτωχικής ζωής τους. Γίγαντες της υπαίθρου, εργάτες της γης με ροζιάσμενα χέρια, έβγαιναν το απόβραδο να πάνε στο καφενείο ή στην ταβέρνα, να πιούν τον καφέ τους ή το κρασάκι τους και να ζησοπούσαν από το μόχο της ημέρας.

Εκεί συζητούσαν τα προβήματα της ζωής τους, μίληγαν για τα ζωντανά τους, για τα χωράφια τους γιατί τότε όποι πάλευαν για να εξασφαλίσουν «ένα κουμάτι ψωμί» για τις πολυμελείς φαμελιές τους. Αγωνίζοντουσαν να παντρέψουν κορίτσια, να αποκαταστήσουν τα «σερνικά» και είχαν έγνοια ακόμη και για τα εγγόνια τους. Ήταν νέοι και φαινόντουσαν γέροι, απλά ήταν υπόμονοι, αξιοπρεπείς, περίφανοι. Τα λόγια τους ήταν απλά, χωριάτικα, τα αστεία τους ήταν σεμνά, τα πειράγματα τους, φιλικά.

Ο ένας συμβούλισε τον άπλιτον και παρηγοριόντουσαν πέντε στας «έχει ο Θεός αδελφέ μου».

Το καφενείο και τη ταβέρνα ήταν πιλόνια για τις τρικυμίες της ημέρας και της ζωής. Οι καρέκλες ήταν πολλές φορές τρύπες, τα τραπέζια πιγιδιασμένα και φτωχικά, το μαγκάτι και ο σόμπα δεν ζέσταιναν, απλά οι παρέες είκαν ζεστή καρδιά. Σεβόντουσαν τους γέρους, συμπονούσαν τους αρρώστους, απλά καιρό-



Προ 50ετίας στην ταβέρνα του Δήμου Κουτσόγεωργα στις Καρυές. + Γιάννος Κουτσόγεωργας, Γιάννης Κυριαζής, + Βασίλης Ρούπας, Γιάννης Κοψιαύτης, + Δήμος Κουτσόγεωργας.

ντουσαν στην χαρά και γιεντάνταν πλεβέντικα όταν τους δινόταν η ευκαιρία. Το φτωχό ποτηράκι που έπιναν σπάνια συνοδεύονταν από μεζέ, απλά σίγουρα θα έφερνε ένα αργό, συρτό, «βραστό» τραγουδάκι.

Απλήθεια, γιατί αγαπάμε και θαυμάζουμε όπα αυτά που περάσανε και σήμερα είναι τόσο διαφορετικά; Ασφαλώς γιατί εκείνοι «οι γέροι», ήταν οι καθοί πατεράδες μας, οι παπούποδές μας, οι συγγενείς και οι γειτονές μας που πλαισίουν την εικόνα του χωριού μας, εκείνη την εικόνα που έχει καθεί γιατί η σημερινή ζωή την άλλαξε. Είμαστε φτωχοί μέσα στα «πλούτη» μας. Οι διριγιανοί μας είναι ζένοι, είμαστε μόνοι μέσα στην πολιτοκομία, κανένας δεν σκοτίζεται για το διπλανό του, τα γιέντια μας δεν έχουν χαρά. Γι' αυτό νοσταλγίουμε τα περασμένα και ίσως αυτή η νοσταλγία να μας τα ομορφαίνει όπα εκείνα και δεν μας αφήνει να τα ξεχάσουμε.

Σας ευχαριστώ γιατί με την εφημερίδα σας μου δίνετε την ευκαιρία να γυρίζω νοσταλγικά στον «παπιό καΐρο» και στα χωριά μας.

Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Με πατριωτικός καιρετισμόύς
Δημήτριος Πάντος Toronto

Το ημερολόγιο της Κατοχής

Συνέχεια από το προηγούμενο

Παρασκευή 7 Ιουλίου 1944

Η Γερμανική επδρομή στον Πάρνωνα έληξε. Οι Γερμανοί τέλειωσαν το απαίσιο «έργο» τους, φεύγοντας κατά φάλαγγες από τα βουνά και συγκεντρώνοντας προσωρινά, σε ορισμένα χωριά, όπως στον Τύρο, στο Λεωνίδι, στα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ

ΒΑΡΒΙΤΣΑ

Το έργο του τμήματος του δρόμου που παρακάμπτει την πλατεία του χωριού προχώρησε και η πίστωση που είχε δοθεί απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου. Μέχρι τέλη Οκτωβρίου 1997 αναμένεται να δοθεί η νέα πίστωση σε 12.000.000 δραχμών ώστε να αποπερατωθεί το έργο, το οποίο είναι σημαντικό γιατί θα επεισθερωθεί η πλατεία από τα αυτοκίνητα που περνάνε από και προς Βαμβακού και Πάρνωνα και οι Βαρβίτσιωτες θα πίνουν ανενόχλητοι τον καφέ τους και το κρασάκι τους.

- Η παραγωγή καρυδιών ήταν επλακιστή, εφέτος, έως μπδενική και οι περισσότερες καρυδιές έμειναν ατίναχτες, αφού δεν είχαν καρύδια.

- Η Κοινότητα της Βαρβίτσας τελικά εντάχθηκε στο νέο Δήμο με έδρα τη Σελήνασία.

ΚΛΑΔΑΣ

Αρχισαν οι εργασίες για τη διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου στην Κοινότητα Κλαδά, προϋπολογισμού 70.000.000 δρ. Ο δρόμος αυτός που θα διασταυρώνεται (θα ξεκινάει) από το δρόμο Σπάρτης - Τρίπολης και θα κατεβαίνει προς το ποτάμι του Ευρώτα, παραλληλά προς το χωριό, είναι ζωτικής σημασίας για τους καθηλευτές γιατί θα διευκολύνει όλα τα κτήματα στα βόρεια του χωριού. Την κατασκευή του ανέλαβε η Κοινοπραξία Αδαμόπουλου - Σεπτή.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

⇒ Η Ιωάννα και ο Ευστάθιος Κοντογιάννης, από τον Κλαδά, απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, αγοράκι. Ετσι ο αγαπητός φίλος Βαγγέλης Κοντογιάννης έγινε παππούς και η σύζυγός του γιαγιά.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

⇒ Ο Ανάργυρος Ευαγγέλου Κοντογιάννης, από τον Κλαδά, εγγονός του αξέχαστου μπαρμπα Ανάργυρου Κοντογιάννη, που ήταν χρόνια ταχυδρόμος στο Τσούνι και Κλαδά, αρραβωνιάστηκε στην Κέρκυρα με την αγαπημένη του Αγγελική. Κατά στέφανα!

Θάνατοι

- Στις 22-9-97 πέθανε ο Παναγιώτης Κολοβός του Ιωάννου, 92 ετών.

- Συγκρονιστική ήταν η είδηση του θανάτου του Δημητρίου Αντώνη Σπουδαία, που σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα στην Atlanta ΗΠΑ.

Ο Δημήτρης, 30 ετών, σπουδάζει πιλότος απλά η σκηνή μόρια του έκοψε την νήμα της ζωής του.

Απαρηγόριτοι οι γονείς Αντώνης και Ντίνα Σπουδαία, η αδερφούπολη του Ευγενία, οι θείοι, Θεότιος, Εξαδέλφια και αμέτρητοι φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν τον άπιστο νέο στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής Αττικής στις 31 Οκτωβρίου 1997.

BOYTIANOI

Μόνον ένας γάμος έγινε εφέτος στους Βούτιάνους. Στις 24-8-97 παντρεύτηκε ο Μαρκοπούλου Βασιλική με τον Σαράντο Λιόντη, από τη Χρύσαφα.

Θάνατοι: Στις 4-8-97 πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο γιατρός Αντώνης Κωστάκης, ο οποίος επί 50 χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσίες του στους Βούτιάνους, Σελήνασία, Τσούνι, Κλαδά, Αφόσσού και στην Σπάρτη.

Επίσης πέθαναν και κηδεύτηκαν στους Βούτιάνους:

- Ο Γεώργιος Γιαννούλης, 85 ετών (24-4-97).

- Ο Πετράκης Πέτρος, 82 ετών (6-8-97).

ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΠΑΡΝΩΝΑΣ '97»

Γράφει ο αναπληρωτής διάσαρχος Λακωνίας Παρασκευάς Χρ. Κουτσόγεωργας



Από τις εορταστικές εκδηλώσεις «Πάρνωνας '97» ο βουλευτής Παρ. Φουντάς, περιφερειάρχες και άλλοι επίσημοι εγκαινιάζουν τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους του Πάρνωνα.

(Φωτογραφία από το ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΤΥΠΟ)

Ανδρ. Χιώτης. Οι πρόεδροι: Βαμβακούς Γ. Λεμπέσης, Βαρβίτσας Ν. Ματθαίος, Βασαρά Π. Φουρτούνης, Βρεσθένων Ν. Παναγιωτόπουλος, Θεοίρου Αλ. Σάδιμηρης, Καρύων Δ. Λεβεντάκης, Κονιδίστας, Λαγγανίου, Σελήνασίας, Αγίου Πέτρου, Καστάνιτσας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Βαμβακιών κ. Ιάσονας Βαύρβουλης.

Πριν από το γεύμα έγινε μια συγκινητική τελετή όπου το Δασαρχείο απένειμε τιμητικές πλακέτες και ο πρόεδρος της Καστάνιτσας κ. Ξύγκος πρόσφερε αναμνηστικά μετάλλια και βιβλία του Καστανιτσιώτη συγγραφέα κ. Δ. Χούπη «KAMINIAPAI ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΟΙ», στους διάσαρχες που υπηρέτησαν στο Δασάρχειο Σπάρτης από το 1955 έως το 1983, οι οποίοι παρίσταντο και είναι οι εξής: Λ. Πανέτος, Λ. Εθευτέρου, Σ. Φλίγκος, Φ. Ζίκος, Τ. Πιπερίγος, Γ. Παπαϊωάννου και Ν. Λούκας.

Κατά γενική ομολογία όλοι οι άστοι παραβρέθηκαν στην ωραία αυτή εκδήλωσην (και ξεπέρασαν τους 200) έφυγαν κατευχαριστημένοι. Η Βαμβακού ζωντάνεψε για μια Κυριακή και οι πλιγοστοί κάτοικοι της θυμόθηκαν τον παπιό καλό καιρό που το χωριό ήταν γεμάτο κόσμο.

Σημείωση εφημερίδας
Σωστή είναι η βράβευση των προϊσταμένων όλων των υπηρεσιών, απλά και των απλών υπαλλήλων, χωρίς τους οποίους δεν υποποιούνται τα προγράμματα ούτε εκτελούνται έργα.

Στην περίπτωση του δασαρχείου Πάρνωνα, υπάρχουν αρκετοί ντόπιοι, οι οποίοι υπηρέτησαν ως διάσικοι και «όργωσαν» τα δάση του βουνού με δύσκολες συνθήκες, με ταλαιπωρίες και κόπους.

Τα φρόντισαν επί σειρά ετών και έμαθαν τους κτηνοτρόφους, τους κατοίκους κ.λπ. να σέρνονται και να αγαπούν τα δάση και τα προστάτευσαν από καταστροφές. Επομένως άξιζε και σ' αυτούς ένα βραβείο και μια αναφορά στο ονόμα τους.

Α.Γ.Π.



BAMBAKOU: Ο Άγιος Χαράλαμπος

κ. Ματσίγκος και ο βουλευτής κ. Παρασκευάς Φουντάς έκαναν τα εγκαίνια.

Εκεί απόλαυσαν όλοι τις ομορφίες του δάσους και επέστρεψαν στη Βαμβακού, όπου το δασαρχείο παρέθεσε γεύμα στην πλατεία και έγινε γηρέντι μέρχι το απόγευμα.

Παραβρέθηκαν ο βουλευτής κ. Παρασκευάς Φουντάς, ο Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Ν. Μιχαλόπουλος, Ο Γ.Δ. Δασών, Ο Στρατ/κός Δ/ντης Λακωνίας, ο Αστ/κός Δ/ντης, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο Νομαρχία Σύμβουλος Τασία Κανελλοπούλου, Δημ.

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ημερίδα για την καθηλευτική της καστανιάς

Μια ημερίδα αφιερωμένη στην καστανιά πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον Αγιο Πέτρο, τη διοργάνωση της οποίας είχε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα (ΑΝΕΠ) με πρόεδρο την κ. Τασία Κανελλοπούλου, Νομαρχιακή Σύμβουλο Λακωνίας, από τη Σελήνασία.

Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο σε ανακοινώσεις και προτάσεις για το σημαντικό αυτό δένδρο που είναι αυτοφυές απλά και καθηλευτείται στον Πάρνωνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται «καστανοσκέπαστος».

Μετά τις ανακοινώσεις της προέδρου κ. Τασίας Κανελλοπούλου και του Δ/ντη Συμβούλου της ΑΝΕΠ η Γεωρ. Δασιλίανη για το ρόλο της Εταιρείας στην ανάπτυξη της περιοχής, ακολούθησαν σημαντικές ανακοινώσεις που ήταν ενδιαφέρουσες και χρήσιμες για τους παραγωγούς.

Αναφέρουμε απλά τα θέματα που ανέπτυξαν υπεύθυνοι ομιλητές οι οποίοι μετά τις ομιλίες τους συζήτησαν με τους παρευρισκόμενους.

- Η καστανιά στην Επλάδα - Ασθενείες - Καταπλέμπηση - Το μέλι της Καστανοκαθηλευτικής.
- Η κρήση του κάστανου στη ζαχαροπλαστική.
- Τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και οι διαδικασίες πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.
- W.W.F. Παγκόσμιο ταμείο για τη φύση. Εναθλητικά δασικά προϊόντα.
- Η καθηλευτική της καστανιάς στην περιοχή.
- Χρηματοδοτήσεις του κανονισμού 2328/91 στους καστανοκαθηλευτικές.

Ακολούθησε ξενάγηση των επισκεπτών στα καστανοτεμάχια της περιοχής από τον πρόεδρο της Κοινότητας του Αγίου Πέτρου κ. Ιωάννη Αρφάνη και γεύμα σε ταβέρνα του χωριού.



Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 1997
Αν. Σελήνασίας

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ



Το γεφύρι που ενώνει το δρόμο Βαμβακού, Βαρβίτσα, Καρύων με το δρόμο Σπάρτης-Τρίπολ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Τα νέα των απανταχού της γης Βασσαραίων

Από τον Παναγιώτη Καραφώτη

Γεννήσεις

Βοστώνη

Ο Γεώργιος Ν. Κουφός και η σύζυγός του Κάρεν απόκτησαν κόρη. Ο Παναγιώτης Ντίνου Καραβίης και η σύζυγός του Μελίσα απόκτησαν κόρη.

Αυστραλία

Ο Χαράλαμπος Ντίνου Κατσαφούρος και η σύζυγός του Ευαγγελία απόκτησαν κόρη.

Βαπτίσεις

Στην Αθήνα βάφτισαν το γιό τους, ο Παναγιώτης Φ. Σταυρόπουλος και η σύζυγός του Χριστιάννα και το ονόμασαν Φώτη.

Στη Βοστώνη βάφτισαν το κοριτσάκι τους ο Στέφανος και η Αικατέρινη Κουφού και το ονόμασαν Χρυσάνθη.

Αρραβώνες

Στη Βοστώνη αρραβωνίαστηκαν:

Ο Πάτερ Ν. Χριστάκης και ο Χριστοφίδης Κυρ. Καραβίης.

Ο Κώστας Ν. Συρόπουλος και η Μαρία Μπάτσου.

Ο Χαράλαμπος Π. Κανέλλος με τη Στέφανη Ανδρέαση.

Στο Τορόντο αρραβωνίαστηκαν η Παναγιώτη Χρηστάκου (κόρη της Πόλης Ψυχογιού) με τον Αθανάσιο Αρχοντούδη.

Γάμοι

Στη Βοστώνη παντρεύτηκαν ο Βίκη Γ. Χρηστάκη και ο Γεώργιος Α. Καραβίης.

Θάνατοι

Στο Μοντρέαλ Καναδά πέθανε ο Σωτήριος Πανώριος.

Ο χορός του Συλλόγου Βασσαραίων Βοστώνης

Στην αίθουσα της Ελληνο-ορθόδοξης εκκλησίας μας στο Watertown Βοστώνης, ο Σύλλογος μας πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό του στις 11-10-97 με μεγάλη επιτυχία. Παραβρέθηκαν 300 άτομα και διασκέδασαν με πολύ κέφι.

Βασσαράς

Στην ιστορία μονή των Αγίων Αναργύρων γιορτάστηκε την 1η Νοεμβρίου η εορτή των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού. Παρά το τουσούχτερό κρύο παραβρέθηκαν περισσότεροι από 100 προσκυνητές για να τιμήσουν τη μνήμη τους.

Στο χωρίο μας τα νέα είναι ίσουχα. Εφύγαν οι παραθεριστές και το χωρίο ερήμωσε και μόνο τα Σαββατοκύριακα υπάρχει κάποια κίνηση.

Η παραγώγη πλαίσιού δυστυχώς εφέτος είναι πολύ μικρή και οι παραγωγοί δεν έχουν ήδη ούτε για την οικογένειά τους.

Τα νέα της Μελβούρωνς

Από τη συνεργάτιδα μας Λέσια Κόρδαρη-Ντάρμου

Μεγάλον ενθουσιασμό προκάλεσε στους Ελληνες της Αυστραλίας η επικούρη προέδρου της Ελληνικής Βουλής κ. Απόστολου Κακλαμάνη, που τον υποδέχθηκαν με θερμές εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις που επισκέφθηκε. Σύντελε, Μελβούρνη, Καμπέρα κ.λπ. Ιδιαίτερα οι συμπατρώτες του Λευκαδίτες τον επίμισαν με ωραίες εκδηλώσεις οργανωμένες από τους Λευκαδίτικους Συνήδρους που έχουν εδώ.



Στη φωτογραφία διακρίνεται ο Σκουροβαρβιτσιώτης κ. Γεώργιος Φουντάς καθώς τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο με το γενικό πρόξενο της Ελλάδος κ. Γ. Βέν. Ο Γεώργιος Φουντάς είναι πρόεδρος από πολλά χρόνια της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης.

Γεννήσεις

Στις 10-8-97 η Τούλα και ο Robert Cassen απότισαν αγοράκι και το ονόμασαν Ben.

Η Τούλα είναι κόρη της Αννας (γ. Βλαχάκη από τον Κλαδά) και του Γιώργου Γαλάτα, από τη Βαμβακού.

Να τους ζήσει.



Θάνατοι

Μεγάλη θλίψη προκάλεσε σε όλους τους πατριώτες ο θάνατος του Λάζαρου Στασινού, που πέθανε στις 31-7-97. Ήταν σύζυγος της Μαρίας Λεβεντάκη.

Συλλυπητήρια.

Τα νέα της Atlinda

Από την Ευγενία Πουλοκέφαλου

- Γιόρτασαν την 25η επέτειο του γάμου τους ο Παναγιώτης και η Ελένη Καρδαρά.

Και στα 50!

- Βάφτισαν το αγοράκι τους το ζεύγος Ανδρέα και Αννας Κωστοπούλου. Η Αννα είναι η κόρη του Παναγιώτη και Παναγιώτας Γιαννακοπούλου.

Να τους ζήσει!

- Νοσηπούτηκε στο Νοσοκομείο Enory ο καλός μας Θανάσης Γιαννακόπουλος αλλά με τις φροντίδες των γιατρών, της οικογένειάς του και της ακούραστης ουζύγου του Βενέτας πήγε στο οπίτι του και είναι μια χαρά.

Καλή ανάρρωση!

• • •

Κατή μου κα Αννίτα

Με μεγάλη πίπτη σας γράφω ότι στην Atlanta στις 26 Οκτωβρίου (Άγιον Δημητρίου - ημέρα γιορτής του), σκοτώθηκε με αυτοκίνητο ο Δημήτρης Σπουδαίας από τον Κλαδά. Ο Δημήτρης ήταν 28 ετών. Το γενονός συγκλήνισε ολόκληρη την Κοινότητά μας.

Στον Δημήτρη αιώνια η μνήμη.

Στους γονείς Αντώνη και Ντίνα Σπουδαία δεν βρίσκω πόγια να εκφράσω τον πόνο. Εύκολα να είναι οι τελευταίοι γονείς στον κόσμο με αυτό το φορτί.

Και πάλι με αγάπη Ευγενία Πουλοκέφαλου.

Ενα ταξίδι γεμάτο όμορφες εντυπώσεις

αλλά και με δυνατές συγκινήσεις

Κατενθουσιασμένοι γύρισαν από το ταξίδι τους στην Νέα Υόρκη ο Βαγγέλης και ο Γιούλης Ματθαίου (γένος Κερασόπουλο), όπου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τα εξαδέλφια τους (παιδιά του Σαράντου Ματθαίου), Στράτη, Πέτρο, Σταύρο, Ηλία, Στέφανο και Σπύρο με τις οικογένειές τους.



Closter, N. Jersey.

Στο σπίτι του Ηλία Ματθαίου (στο μέσον), όπου οι φιλοξενούμενοι Γιούλη (πρώτη από αριστερά) και ο Βαγγέλης Ματθαίος (στο άστριο δεξιά) απολαμβάνουν τη συντροφιά των εξαδέλφων τους, που ήταν όλοι εκεί με τις συζύγους τους.

Η συναυλία που έγινε την Κυριακή 4-10-97 ήταν κάτι συγκλονιστικό. Σ' αυτή την καταπληκτική αίθουσα Mablisson S. Garden 20.000 άνθρωποι απόλαυσαν και καταχειροκρότησαν τους καηπιτέκνες Νταλάρα - Λαζόπουλο - Αρβανιτάκη - Παπακωνσταντίνου - Ιωαννίδη, αλλά συγχρόνως συγκινήσθηκαν και έκλιψαν από τον πόνο των παιδιών που βρήκαν συμπαράσταση και βοήθεια από το Greek Children's Found.

Η συναυλία άρχισε στις 9 και τελείωσε στην 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ήταν 4 ώρες γεμάτες παζιμό και συγκίνηση. Εκουμένη διαβάσει πολλές φορές στις KARYEΣ για το ίδρυμα αυτό, αλλά αυτά που ζήσαμε από κοντά και ο επαφή μας με τα παιδιά και τους γονείς που ευρεγέτηκαν από το C.C.F. δεν περιγράφονται όπως δεν περιγράφεται η αξία αυτού του φίλανθρωπικού ίδρυματος.

Εκεί γνωρίσαμε και τον Αραχοβίτη Τάσο Αθαναϊό, συγκινωνιόλογο, που είχε έθει από την Astoria με τη γυναίκα του και τα πεθερικά του (ζεύγος Μαχάρια από το Charlotte N.C.).

Οι πρώτοι Ελληνες στην Αυστραλία

Της Λέλας Κόρδαρη γ. Ντάρμου

ηλικία 67 χρόνων και Νιμιταρμέπη, όπου υπάρχει και ο τάφος του, στις 12 Ιουλίου το 1874.

Ο Γίκιας Βούλγαρης και η γυναίκα του Μάριον απόκτησαν εκτός από τα 10 παιδιά και 52 εγγόνια και εκατοντάδες και εκατοντάδες δισέγγονα και ποιοπούς απογόνους. Για όλους τους απογόνους του υπάρχουν πεπομερή στοιχεία αλλά απ' ότι φαίνεται κανένας δεν έλαβε ενεργό μέρος στις ελληνικές κοινότητες ή στις ελληνικές υπόθεσις της Αυστραλίας. Αν και μερικά από τα εγγόνια του είχαν ελληνικά ονόματα, όπως Μανώλης, Ξανθή, Δημητρίος, Οφελία, Δημοσθένης, φαίνεται ότι η μόνη διασύνδεση που είχε με το παρελθόν του ήταν η ονομασία ενός κτίματός του, «ANTO» ίσως σε ανάμνηση του φίλου του Αντώνη Μανώλη, καπετάνιο του πλοίου «Ηρακλής» και ο μεγαλύτερος του πληρώματος τότε, μόλις 22 χρόνων.

Ετσι ο Αντώνης Μανώλης και ο Γίκιας Βούλγαρης είναι οι πρώτοι Ελληνες που ήρθαν (υποχρεωτικά) και παρέμειναν με τη θέλησή τους στην Αυστραλία.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΥΛΕΩΝ

Από τι

K O I N Ω N I K A

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

⇒ Η Επέντι Ήλια Σταμάτη από τις Καρυές και ο Colin MacLawn απόχτησαν αγοράκι στην Αθήνα, στις 11-9-97 και το ονόμασαν Ήλια και Γιάννη. Ευτυχισμένη γιαγιά η κυρά Ευρώπη απόχτησε το πρώτο εγγονάκι της.

⇒ Στις 4-12-97 Τριαντάφυλλη Κ. Καρύγιαννη και ο οδοντίατρος Κώστας Γιαννακόπουλος, απόχτησαν στο Charlotte N.C. το πρώτο παιδί τους (αγοράκι) και έτσι οι αγαπητοί φίλοι Κώστας και Πίτσα Καρύγιαννη απόχτησαν το πρώτο τους εγγόνι.

Na ζήσουν τα νεογέννητα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

⇒ Η Επέντι Ν. Κουτσόγεωργα και ο Μιχάλης Αντωνόπουλος βάφτισαν το δεύτερο παιδί τους στον Αγιο Ραφαήλ Πεντέπην, στις 20-9-97 και το ονόμασαν Νικόλαο. Είναι ο τρίτος εγγονός που πάρει το όνομα του παππού Νίκου Θ. Κουτσόγεωργα.

⇒ Στις 18-10-97 βάφτισαν στην Ιερά Μονή Πεντέπην το τρίτο παιδί τους οι εκπλεκτοί γιατροί Βίκο και Πάνος Νικολάου Κουτσόγεωργα και το ονόμασαν Αλέξανδρο.

Na ζήσουν τα δύο νεοφύτιστα πρώτα ξαδελφάκια.

ΓΑΜΟΙ

⇒ Το Σάββατο 12 Ιουνίου 1997 παντρεύτηκε στον Αγιο Ανδρέα Καρυών ο Σαράντος Τράκας με τη Βερόνικα Ανδρέου Μαριτσά, Ρωσικής καταγωγής.

Ακολούθησε ωραίο τραπέζι με το παραδοσιακό γήγεντι στην πλατεία, που κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Συγκινημένοι και χαρούμενοι ήταν ο Πάνος και η Αλκηστή που πάντρευαν τον πρώτο γιο τους.

⇒ Στις 19 Ιουνίου 1997 παντρεύτηκαν στον Αγιο Ανδρέα Καρυών η Ιωάννα Γεωργίου Κονθοβάνη και ο Γεώργιος Παναγιώτου Γεωργαντάς από τους Σουστιάνους.

Στο όμορφο γήγεντι που έγινε στην πλατεία διασκέδασαν και χόρεψαν όλοι οι καθημερινοί με πρώτο στο χορό τον μπαρμπα Πάνο που πάντρευε μια ακόμη εγγόνια του.

Από την Αμερική ήλθαν και παραβρέθηκαν στο γήγεντι οι εξαδέλφες της νύφης Επέντι και Γιάννα (κόρες της Πότας Φωτάκου).

⇒ Στις 5 Σεπτεμβρίου 1997 παντρεύτηκε στον Αγιο Γεώργιο Κοκκινάρα η κόρη του εξαρίτου Βαρβιτσιώτη και βουλευτού Λα-

κωνίας κ. Παρασκευά Φουντά Δήμητρα χημικός μηχανικός, με τον Σπύρο Μελετόπουλο, επιχειρηματία. Ευτυχείς γονείς ο Παρασκευάς και Ντίνα, πάντρεψαν το πρώτο παιδί τους.

⇒ Ένας ωραίος παραδοσιακός γάμος έγινε στην Πάτμο στις 6 Σεπτεμβρίου 1997. Η αναισθησιολόγος γιατρός Χρυσούλα Δημ. Πρεκέζη παντρεύτηκε με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Αποστόλου Βρανά.

Οι δύο εκπλεκτοί νέοι, που ζουν στο Chicago ήπιθαν με τους γονείς και τα αδελφά τους και παντρεύτηκαν στον ιερό ναό Παναγίας Διασάρουσας. Τα υποιωτικά βιοτία και η πύρα συνδέψαν το όμορφο ζευγάρι από το σπίτι, και περνώντας από τα γραφικά δρομάκια της Χώρας Πάτμου, με όλους τους καθησμένους έφτασαν περπατώντας στο ναό. Μετά τη στέψη έγινε ωραίο τραπέζι και γλέντι στο κέντρο «Αηώνια» και ο χορός κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες.

⇒ Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 1997 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ν. Σμύρνης ο ιωάννης Δήμας, γιος της Επέντι Ανδριούπολης με την Ελίζα Τερζοπούλη.

Ακολούθησε γαμήλιο γεύμα στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus. Από την Αμερική ήλθαν οι θείοι Θόδωρος και Αθηνά Κερκουτά και μαζί με όλους τους προσκεκλημένους καμάρωσαν το όμορφο ζευγάρι.

⇒ Ο γιος του αγαπητού συνεργάτη της εφημερίδας μας Σπύρου Βαρβιτσιώτη, Περικλής Βαρβιτσιώτης χημικός, παντρεύτηκε στις 20-9-97 στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι με την αρκτέκτονα Λίλιαν Χ. Λάππα.

Στη γαμήλια δεξιώση που έγινε στο παραθαλάσσιο κέντρο «Λιμανάκια Βουλιαγμένης» όποιοι οι προσκεκλημένοι διασκέδασαν με κέφι και ευχίθηκαν στο όμορφο ζευγάρι να ζήσουν.

Η εφημερίδα εύκεται σε όλους τους νεόνυμφους «καλή ζωή με πολλούς απογόνους».

ΘΑΝΑΤΟΙ

⇒ Στις 4-4-97 πέθανε στην Σπάρτη και κηδεύτηκε στους Βουτιάνους η Άθανασία, κύρια Άθανασίου Παπαδημητρίου σε πληκτή 84 ετών. Ήταν μια εξαιρετική γυναίκα που ειπύκησε να αποκτήσει 4 παιδιά και 7 εγγόνια. Ήταν πεθερά του γνωστού Βαρβιτσιώτη Στέλιου Σ. Ματθαίου.

⇒ Στις 24-9-97 πέθανε στο νοσοκομείο Σπάρτης και κηδεύτηκε στο Τσούνι η Σοφία κ. Ανδρέα Κολύβα, 84 ετών.

Είχε γεννηθεί στη Βαρβακού (γένος Βούμπορη) και ήταν κόρη της μαμάς του χωριού Αρετής Βούμπορη.

Γυναίκα με πηγαία καλοσύνη μεγάλωσε πέντε εξαιρετικά παιδιά αλλά απόκτησε να κάσει τον αγαπημένο της γιο Γιώργο, που σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα στην Αμερική, όπου είχε μεταναστεύσει.

Πέθανε, αφίνοντας παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα σε μεγάλη θλίψη, που την αποκαρέτησαν στο κοιμητήριο του Τσουνιού μαζί με όλους τους συγγενείς, φίλους και συγκωριανούς.

⇒ Στις 6 Ιουνίου 1997 πέθανε στο Παναράκαδικό Νοσοκομείο και κηδεύτηκε στις Καρυές η Βασιλική Χ. Νικάτα Καστανά (γένος Ιω. Μελεκέ), 84 ετών.

Ο εκλιπών εποκέφτηκε με τη σύζυγό του πατρογονικό χωριό του και μια μόρια του επεφύλαξε αυτόν τον θάνατο για να ταφεί στο κοιμητήριο των Καρυών.

Ο εκλιπών ζούσε με την οικογένειά του στο Σικάγο, όπου είχε μεταναστεύσει.

⇒ Στις 6-10-97 κηδεύτηκε στις Καρυές η Παρασκευά κ. Ευστρατίου Κωσταλά, 86 ετών. Από την Αμερική ήλθαν τα παιδιά της Πάνος, Γιάννης και Δάμιος και αποκαρέτησαν την αγαπημένη τους μητέρα μαζί με τα όλα αδέλφια τους Γιώργο και Τέλη, εγγόνια, ανήψυλα, συγγενείς και φίλους.

⇒ Στις 24-11-97 πέθανε σε νοσοκομείο της Αθήνας και κηδεύτηκε στις Καρυές ο Γιώργος Παν. Χάρωνας, 85 ετών.

Ο εκλιπών μεγάλωσε στο χωριό, όπου έζησε πολλά χρόνια ως κτηνοτρόφος. Παντρεύτηκε την Κλαίρι Αϊβαλιώτη από τον Λάγιο με την οποία απόκτησε τέσσερα εξαιρετικά παιδιά, την Παναγιώτα, Σοφία, Δέσποινα και Γιάννη, τα οποία σπούδασαν και αποκαταστήθηκαν με καλές εργασίες και καλές οικογένειες. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Σπάρτη και με τη σύζυγό του εποκέποταν τακτικά το χωριό, όπου και η τελευταία του κατοικία.

Συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους.

Νέοι σκηνοθέτες από τα χωριά του Πάρνωνα

ΗΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

Το Εθνικό Θέατρο αποφάσισε να δημιουργήσει μια νέα σκηνή για να δώσει ευκαιρίες δημιουργίας σε νέους σκηνοθέτες, νέους θεατρικούς συγγραφείς, νέους ηθοποιούς, ενδυματολόγους, μουσικούς κ.τ.λ.

Είναι η «Πειραιατική Σκηνή», η οποία στις 16 Οκτωβρίου 1997 παρουσιάσει τρία μονόπρακτα «ο Τοίκος», «το Παιχνίδι» και «Σοφίτα».

«Το Παιχνίδι» ανεβάστηκε με σκηνοθεσία του Ηλία Φραγκάκη, ο οποίος είναι γιος της Ελένης Προεστάκη, από τον Αγιο Πέτρο Κυνουρίας και απέπισε πολύ καλές κριτικές.

Ο Ηλίας έκανε της Πανεπιστηματικές του σπουδές καθώς και σπουδές σκηνοθεσίας, θεάτρου, κινηματογράφου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έκανε σκηνοθεσίες ταινίες, ντοκιμαντέρ και θεατρικά έργα. Είναι συνιδρυτής και καλλιτεχνικός υπεύθυνος του «Θεατρικού Οργανισμού Σχολείων της Νικτός» που ανέβασε πέρση τον Ορέστη του Ευριπίδη σε μετάφραση και σκηνοθεσία δικίου του, παράσταση σε Αθήνα-Περιστασή.

Είναι βασικός καθηγητής στη δραματική σχολή «Θεάτρου της Νικτός» και διευθύνει το Θεατρικό Εργαστήρι εντόλων του Δημού Αγίας Παρασκευής.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Ενώσης Πανεπιστημιακού Θεάτρου και μέλος της Επιτροπής Δημιουργίας και Ερευνας που λειτουργεί στα πλαίσια της εκτελεστικής γραμματείας της Ενώσης, η οποία αποτελείται από την Ανεργία Ινστιτούτου Θεάτρου.

Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου

Σπούδασε θέατρο στη σχολή Αιγαίου Βεάκα και κινηματογράφο στη σχολή Σταυράκου. Εργάστηκε ως σκηνοθέτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην παράσταση «Παντρολογίατα», του Νικολάι Γκόγκολ, και στη Πνευματικό Ιδρυμα Κρήτης με τις παραστάσεις «Ματωμένος Γάμος» του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Βόυτσεκ» του Γκέοργκ Μπρύκενερ και «Γέρμα» του Φρ. Γκ. Λόρκα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΖΑΧΟΣ

Στις 29-9-97 άφος την τελευταία του πνοή, κτυπημένος από την επάρστη νόσο, ο Γιώργος Ζάχος, 62 ετών, πολιτικός μηχανικός.

Γεννήμενος στον Κλαδά, ήταν ο τρίτος γιος μιας εξαίρετης οικογένειας που είναι δημιουργήσει με το γάμο τους ο Σωκράτης Ζάχος και η Δημητρούλα Αναστ. Γεωργούτσου. Ως μαθητής διακρινόταν για το θήρος και την επιμένειά του, ήσυχος και καμογεναστός με πηγαία ευγένεια που διατήρησε σε όλη τη μετέπειτα ζωή του, φοιτητική, επαγγελματική, κοινωνική κ.π.

To 1977 παντρεύτηκε με την αγαπημένη του Ολγά Πανίδη και απόκτησαν δύο αγόρια το Σωκράτη και το Γιάννη. Εζησε ευτυχισμένος γιατί είχε μια άριστη οικογένεια, είχε μια καθή επαγγελματική αποκατάσταση, και είχε κατακτήσει το σεβασμό και την αγάπη όλων, συγγενών, συνεργατών, και φίλων. Δυστυχώς όμως το νήμα της ζωής του κόπικε ενωρίς και βύθισε στη θλίψη την αγαπημένη του σύζυγο, τα παιδιά του, τον αδελφό του, Πάνο, εξαδέλφια, θείους, συνεργάτες, φίλους και πατριώτες.

Ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που αποχαιρέτησε τον αξέχαστο Γιώργο στο νεκροταφείο της Γλυφάδας και όλοι ασφαλώς θα τον θυμούνται με αγάπη.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΣΤΑΝΑΣ

Μεγάλη θλίψη προξένεται σε όλους τους Αραχοβίτες η ξαφνική είδηση ότι ο Γιώργος Καστανάς οκτώτηκε με το αυτοκίνητό του, στην Αμερική. Οι ίδιοι κάτοικοι του χωριού και πολλοί συγγενείς και φίλοι από τη Σάρτη όπου ζει ο αδελφός του Νίκη Γ. Κολεντζιανού και από την Τρίπολη όπου ζει ο μάρτιος αδελφός του, έτρεψαν στο σπίτι των γονιών του μπαρμπά Πάνου και της Θείας Ελένης Καστανά για να συλληπιθούν τους τραγικούς γονείς, τα αδέλφια, ανηψιά και τους μάλιστα συγγενείς.

Ο Γεώργιος Καστανάς γιος του Παναγιώτη και της Ελένης Καστανά οκτώτηκε σε τροχαίο στο Σικάγο στις 27/10/97 καθώς πήγαινε στη δουλειά του. Ήταν σε ηλικία 53 ετών. Είχε παντρεύτει την Αγγελική Δ. Διαμαντούρου και είχαν αποκτήσει 3 παιδιά την Ελένη, τον Παναγιώτη και την Πολυχρόνη.

Για τους γονείς του ήταν δεύτερο σκόπιο χτύπημα αφού τον ίδιο μίνα πριν από 19 χρόνια είχαν χάσει την κόρη τους Σταυρούλα Π. Κουτσόγεωργα στο Charlotte που άφος πίσω και αυτή τον σύζυγο και τα δυο παιδιά της.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΣΤΑΛΑ

1911-1997

Δεν άντεξε στον αποχωρισμό του αγαπημένου της συζύγου της θεία-Παρασκευή και σε έξι μήνες ακολούθησε τον μπαρμπά-Στράτη στον άριθμο κόσμου.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Καρυές (γένος Χονδροπούλου) όπου το 1929 παντρεύτηκε τον Ευστράτιο Κωσταλά, με τον οποίο έζησε ευτυχισμένη και πέρασαν μαζί με αγάπη και κατανόηση τις χαρές και τις πλήρεις της ζωής, τα βάσανα της κατοχής και τις ταλαιπωρίες της ξενιτείας αφού μετανάστευσαν το 1951 οικογενειακώς στην Αμερική.

Ήταν μια γυναίκα άξια, εργατική και η καρδιά της ήταν γεμάτη καλοσύνη. Υποδειγματική σύζυγος και μπτέρα, μεγάλωσε πέντε γιους και καμάρωσε νυφάδες, εγγύνια και διασέγγονα και ήταν υπερήφανη για όλους. Γλυκομίθητη και γελαστή, είχε ένα καλό πόρο στα χείρι της για όλους.

Πάντοτε ήταν η κηδεία της στην Αράχωβα στις 11-10-97 όπου την αποχαιρέτισαν όλα τα παιδιά της, τα εγγόνια της, συγγενείς και φίλοι. Στο μνημόνιό της που τελέστηκε στην Αθήνα παραβρέθηκαν επίσης πάρα πολλοί για να συλληπιθούν τους οικείους της και να ευχηθούν να είναι αναπαυμένην η ψυχή της και αιωνία μνήμη της.

Αυτό το ποίημα αφιερώνει στην γιαγιά του Παρασκευή ο Στράτης Τέλη Κωσταλά.

Είμαι επεισθέτρων

Μη λυπάστε για μένα γιατί τώρα σήμερα είμαι επεισθέτρων. Ακολούθω το μονοπάτι που ο Θεός έχει χαράξει για μένα.
Επισάς το χέρι του όταν άκουσα να με φωνάζει. Γύρισα την πλάτη μου και τ' α' άφος όλα μια μέρα για να γελάω, ν' αγαπήσω, να εργασώ ή να προσευχηθώ. Ο, τι άφος ατελείστο πρέπει να μείνει έτσι γιατί σήμερα εγώ βρίκα την γαλήνην. /Αν ο αποχωρισμός μου έχει αφήσει ένα κενό γεμίστε το με χαρούμενες αναμνήσεις. Μια φιλία που μοιραστήκαμε, ένα γέλιο, ένα φίλο. /Α, ναι, αυτά τα πράγματα θα μου λείψουν κι εμένα.
Μη φορτωθείτε με λύπες/σας εύχομαι το αύριο να είναι φωτείν.
Η ζωή μου υπήρξε πλήρης, γεμάτη νόμα με οικογένεια και καλούς φίλους και καλές στιγμές και το άγγιγμα δώνω των αγαπημένων μου. /Ιωσής η ζωή μου να φάνκε σύντομο.
Μη την επιμπλύνετε με ανώφελη λύπη. /Εχετε θάρρος και η ειρήνη να είναι μαζί σας.
Ο Θεός και ο παπούς με θέλησαν τώρα κοντά τους. /Με επεισθέρωσαν.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΡΕΚΕΖΕΣ

1915-1997

Στις 10 Νοεμβρίου πέθανε στα Νοσοκομείο της Σάρτης, μετά από σύντομη νοσηλεία εκεί, ο Αραχοβίτης αγωνιστής Γεώργιος Πρεκεζές, που γεννήθηκε το 1915 στην Αράχωβα, γιος του Λεωνίδα και της Δημητρούλας Πρεκεζέ.

Από νέος, ανίσυχος, δραστήριος, θαρραλέος καθώς ήταν, πέρασε στην Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών Γερμανών και αγωνίσθηκε για την ήσυχη πατριωτική και τη δημοκρατία της πατρίδας μας.

Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, κατεστραμμένος και αυτός και όλοι οι οικογένειά του, με απώλειες αδελφών και πατέρα, με σπίτι κατακαμένο, ανάπορος, ξεκίνησε να δημιουργεί. Σιγά-σιγά με συστηματική και σκληρή εργασία, έσποιες ορνιθοροφείο στα Καλύβια της Κοκκινόπολης και αργότερα ήταν ο πρώτος που άνοιξε στη Σάρτη κατάστημα με καθαρισμένα κοτόπουλα.

Ηρθε το κούντα των συνταγματαρχών του '67 και παρόδο που ήταν ανάπορος τον έσπειραν εξορία στην Πάρο. Κατάφερε όμως να δημιουργήσει οικογένεια, να αναθρέψει και να σπουδάσει τα τρία παιδιά του και να ευτυχίσει να δει και τρεις εγγονούλιες. Ο μπάρμπα-Γιώργος ο Πρεκεζές, νοιάζόταν για τους συγγενείς του, ήταν πολύ αγαπητός γιατί το χαμόγελο ήταν πάντα στο πρόσωπο του πηγαίο και αυθόρυμπο, αγαπούσε το χωριό του και η επιθυμία του ήταν να ταφεί εκεί όταν πεθάνει, όπως και έγινε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΚΑ
Αναλαμβάνουμε το άνοιγμα νέων και παλαιών τάφων
Βιντεοσκοπήσεις κηδειών ΔΩΡΕΑΝ
Κιν. τηλεφ.: 094-766625 Γραφείου: 0731-29007
Οικίας: 95458, 77229
Οδωνος Αμαλίας 53 Σάρτη (πλατσίον NISSAN)



Σταδιοδρομίες εκπαίδευσης

Η Κ. Αννα Καλκίνη - Πρίμπα Π.

Η κ. Αννα Καλκίνη, εξαίρετη φιλόδοξη, σύζυγος του Βρεσθεντίτη τραπεζίκου κ. Γ. Πρίμπα ανέπλεψε τη θέση Γυμνασιάρχου στο Β' Γυμνάσιο Σάρτης με 4ετή θητεία. Η κ. Καλκίνη έχει υπηρετήσει ευδόκιμα σε πολλά Γυμνάσια της περιοχής Σάρτης με το βαθμό Γυμνασιάρχου: Στο Γεράκι τα έτη 1986 έως '88, στο Καστόρι το έτος 1988-89, στο Γ' Γυμνάσιο Σάρτης 1989-92, στο Β' Λύκειο Σάρτης, ως υποδιευθύντρια τα έτη 1992-97 και επί δύμνο ως διευθύντρια. Συγχαρητήρια!

Η εκπαίδευση κέρδισε την Ελένη Πανούση

Η εκλεκτή Αραχοβίτοπούλη Ελένη Γεωργίου Πανούση παραπτίθηκε από την Εθνική Τράπεζα, όπου εργαζόταν και είχε προασθέσει σε τμηματάρχη στο Υπο. Εργοθαίας και διορίστηκε ως καθηγήτρια Αγγλικών στο Γυμνάσιο της Ρόδου.

Καλή σταδιοδρομία, Ελένη!

Μία αραχοβίτοπούλη μουσικός

Η Ντίρη Κολαντζιανού, κόρη του Αραχοβίτη Κώστα Κολαντζιανού δραστηριοποιείται στο χώρο της μουσικής και έχει δώσει πολλά δείγματα του μουσικού ταλέντου της.

Στις μουσικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ν. Ηρακλείου Αττικής στις 7-10-97 παρουσίασε πλούσιο μουσικό πρόγραμμα στην κεντρική πλατεία με ένα άριτο μουσικό σύνορο και θαυμάσια μαθητική χορωδία.

Συγκεκριμένα διηνύθηκε το μουσικό σύνορο του Εθνικού Ήρεμου με 7 όργανα: πιάνο, ακορτεόν, αρμόνιο, κιθάρα, μπουζούκι, ντέφι, ντραμς και οι 7 μουσικοί - μαθητές της εκτέλεσαν τραγούδια που ήταν διασκεύασε και επιμελήθηκε.

Επίσης παρουσίασε μικτή χορωδία με 23 χορωδούς - μαθητές της - οι οποίοι με μεγάλη επιτυχία τραγούδησαν τραγούδια που ήταν ενθουσιασμένοι τους ακροατές.

Συγχαρητήρια στη νέα καθηγήτρια - μουσικό και πάντα επιτυχίες.

20 Δήμους και 2 Κοινότητες θα έχει ο Νομός Λακωνίας σύμφωνα με το «Σχέδιο Καποδίστριας»

Ητοπική αυτοδιοίκηση του Νομού Λακωνίας, μετά την ψήφιση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Δήμος Ανατολικής Μάνης, έδρα ο Κότρωνας
2. Δήμος Ασωπού, έδρα τα Παπαδιάνικα
3. Δήμος Βοιών, έδρα η Νεάπολη
4. Δήμος Γερονθρών, έδρα το Γεράκι

5. Δήμος Γυθείου, έδρα το Γύθειο
6. Δήμος Ελους, έδρα ο Βλαχιώπης
7. Δήμος Ζάρακα, έδρα η Ρεικιά
8. Δήμος Κροκεών, έδρα οι Κροκεές
9. Δήμος Μολάων, έδρα οι Μολάδαι
10. Δήμος Μονεμβασίας, έδρα η Μονεμβάσια
11. Δήμος Μυστρά, έδρα η Μαγούλη
12. Δήμος Νιάτων, έδρα τα Νιάτα

13. Δήμος Οινούπου, έδρα η Αρεόπολη
14. Δήμος Πελλήνας, έδρα το Καστόρι
15. Δήμος Σμύνους, έδρα ο Αγιος Νικόλαος
16. Δήμος Φάριδος, έδρα το Ξηροκάμπι
17. Δήμος Σκάλας, έδρα η Σκάλα
18. Δήμος Θεραπονών, έδρα το Γεράκι, (περιλαμβάνει τις Κοινότητες Αγίων Αναργύρων, Αγριάνων, Γκοριτσάς, Καλπονής, Κεφαλά, Πλατάνας, Σκούρας, Χρύσαφας")

19. Δήμος Οινούπου, έδρα τη Σελήνασία, (περιλαμβάνει τις Κοινότητες Βαμβακούς, Βαρβίτσας, Βασσαρά, Βουτιάνων, Βρεσθένων, Θεολόγου, Κονιδίτσας, Σελήνασίας).

20. Δήμος Σπάρτης, (περιλαμβάνει τις Κοινότητες Αμυκλών, Άφισσού, Καλυβίων Σοχάς, Κλαδάς).

Ανεξάρτητες Κοινότητες παραμένουν η Κοινότητα Καρυών καί Ελαφονήσου.

Η επίσκεψη του διαχειριστή της Διαθήκης Π. Κερχουλά, τραπεζίτη PATRICK McCUILOUGH στις Καρυές

Ξαφνική ήταν η επίσκεψη στις Καρυές του τραπεζίτη Mr Patrick McCullough, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της τράπεζας Old Kent, στο Buffalo MI της Αμερικής, όπου είναι κατατεθειμένα τα χρήματα της διαθήκης Κερχουλά.

Ο κ. P. M. είναι ο διαχειριστής της διαθήκης και όπως δήλωσε η επίσκεψή του έχει σκοπό να γνωρίσει το χωρίο, να ιδεί τις συνθήκες διαβίωσης και να συζητήσει με τους αρμόδιους και να μορφώσει γνώμη για τα ζητήματα που αφορούν τη διαθήκη.

Τον φίλο δένυνε στο σπίτι του ο Γιάννης Αρβανίτης, ο οποίος βρίσκεται από ημέρες στο χωρίο και ειδοποίησε την Κοινότητα Καρυών, το Σύνδεσμο Α.Κ. και πολλούς άλλους να έλθουν στο χωρίο το Σάββατο και Κυριακή 22 και 23 Νοεμβρίου. Το Σάββατο ο επισκέπτης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Κοινότητας Δ. Λεβεντάκη, το γιατρό Β. Πρεκεζέ και άλλους ξεναγήθηκε σε όλο το χωρίο, και με τη βοήθεια του Αγγελού Ματάλα και Σύρου Βλάχου που μιλούσαν αγγλικά μαζί του, επισκέφθηκε το μημείο των Καρυατίδων, το Ροΐτη, τη Βεργασσούλα, το οικόπεδο που διαθέτει ο ΣΑΚ για ανέγερση ξενοδοχείου στην Αγία Βαρβάρα, το Κάτω χωρίο κ.τ.λ. Την Κυριακή, στις 11 π.μ. είναι προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Κοινοτικό Κατάστημα για να γίνει ανοικτή συζήτηση, αλλά η ΔΕΗ είχε αναγεγίθει διακοπή ρεύματος από τις 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και το κρύο ήταν τσουχτερό και αδύνατη η παραμονή μέσα στην ψυχρή αίθουσα. Ο Τάκης Ιω. Κουτσόγεωργας που ήπθε από την Ερμιόνη γι' αυτή τη συνάντηση, πρότεινε να πάμε όλοι μαζί στο σπίτι του, όπου τα κούτσουρα στο τζάκι ζέσταν την ατμόσφαιρα και τη συζήτηση που κράτησε 3 ώρες.

Ο κ. P. M. είπε ότι είναι αγγελιαφόρος του διάθετη και από τη διήμερη παραμονή του εδώ, εντυπωσιάστηκε από την αγάπη που δείχνουν οι Αραχοβίτες για το χωρίο τους και αισθάνεται ότι το αγάποις κι ο ίδιος.

Είπε ότι η επιθυμία του αείμνηστου Π. K. ήταν να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, να δώσει ευκαιρίες στον οικονομικό τομέα, με έμφαση στο κάτω χωρίο. Ειδεί ότι σήμερα δεν υπάρχει διαφορά στο πάνω και κάτω χωρίο απλά ίσως προκύψει νομικό κώλυμα. Σε κάθε έργο για να αποφασιστεί, πρέπει να προϋπάρχουν βασικές μεθόδους σκοπιμότητας και έρευνες βιωσιμότητας για να πεισθεί ο τράπεζα. Πιστεύει ότι υπάρχουν πολλοί Αραχοβίτες που μπορούν και θα θελήσουν να χρηματοδοτήσουν εν μέρει μια μελέτη και ο ίδιος έχει πεισθεί ότι η Τράπεζα πρέπει να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της. Σε ερώτηση αν υποβληθούν οι μελέτες είναι βέβαιο ότι θα χρηματοδοτηθεί το έργο, απάντησε ότι δεν βρέπει το λόγο που θα αρνηθεί η Τράπεζα.

Εγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις και δόθηκαν οι απαντήσεις εκατέρωθεν. Η συζήτηση ήταν διερευνητική από όλες τις πλευρές και έγινε σε ήπιο και ευγενικό κλίμα. Μεταφραστής ήταν ο δικηγόρος Ν. X. Κουτσόγεωργας και παρίστατο εκ μέρους του Ιδρύματος η δικηγόρος κ. Ταυγέτη Απιλάκου, ανηψιά του Γιάννη Αρβανίτη.

Τελικά αποφασίστηκε να προχωρήσουμε στη μελέτη κατασκευής ξενοδοχείου 60 κλινινών.

Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Κοινότητας μαζί με τον κ. P. M. επισκέφθηκαν το Νομάρχη Λακωνίας για μια ευρύτερη ενημέρωση και στην Αθήνα θα έκανε κάποιες διερευνητικές επαφές με Αμερικανικές Εταιρίες κατασκευών.

Τα αποτελέσματα της επισκέψεως και των συζητήσεων θα φανούν στο μέλλον εάν και εφ' όσον η υπόθεση της διαθήκης κάνει ένα βήμα και κινηθεί για την πραγματοποίηση κάποιου έργου στο χωρίο, σύντομα.

Ο επισκέπτης μας, ήταν ευγενέστατος, καλός συζητητής, με θετική αντιμετώπιση των ζητημάτων και ελπίζουμε να είναι στο μέλλον κομιστής καθών μηνυμάτων από την Τράπεζα προς το χωρίο.

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις Καρυές

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στις Καρυές άρχισε με τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου και συνεχίστηκε με τον πανηγυρικό της πημέρας από το δάσκαλο κ. Αγγ. Παπαντώνη (τον οποίο δημοσιεύουμε), με τραγούδια και ποιήματα που τραγούδησαν και απήγγειλαν οι μαθητές και μαθήτριες του Δημ. Σχολείου και του Νηπαγωγείου και ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων στο ηρώο των πεσόντων.



ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 1997

Στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε δρόμοι «Σπάρταθλον» που εμπνεύστηκε ο Αγγλος σμήναρχος και φιλέλληνας John Fonten για να αναβιώσει τη διαδρομή που έκανε ο Αθηναϊός κάρυκας, πυρεοδόμος Φειδιππίδης, ο οποίος διέτρεξε την απόσταση Αθήνα-Σπάρτη σε δύο ημέρες για να ζητήσει τη βοήθεια των Σπαρτιατών, όταν οι Πέρσες έφτασαν στο Μαραθώνα.



Ο διενθύνος σύλλογος «Σπάρταθλον» και ο Δήμος Σπαρτιατών καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να πραγματοποιείται ο αγώνας κάθε Σεπτέμβρη και το ευχάριστο είναι ότι η συμμετοχή αθλητών από όλο τον κόσμο και η απίκηση του αγωνίσματος, διαρκώς αυξάνουν. Εφέτος δήλωσαν συμμετοχή 160 αθλητές και 10 αθλητριες. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής κατέχουν οι Ιάπωνες και ακολουθούν Γαλλία, Γερμανία κ.ά. Ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Ματάλας και άλλοι παράγοντες, με γνώμονα την τεράστια απίκηση και επιτυχία του αγωνίσματος, ζητούν να συμπεριληφθεί το Σπάρταθλον, ως επίσημο αγώνισμα στους Ολυμπιακούς.

Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Παρ. Φουντάς με παρέμβασή του πέτυχε σημαντική χρηματική επικρίνηση για τα έξοδα που απαιτεί η διοργάνωση του «Σπάρταθλον».

Πανηγυρικός ήταν ο εορτασμός στην πλατεία της Σπάρτης όπου τερμάτισαν 77 δρομείς, από τους 168 που ξεκίνησαν από το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Ελληνας ήταν ο νικητής, ο Κων/νος Ρέπος, 31 ετών, από το Βόλο, ο οποίος διέτρεξε την απόσταση σε 23 ώρες και 37 λεπτά, δεύτερος ο Ιάπωνας Kenji Okiyama σε 25 ώρες και 37 λεπτά, τρίτος ο Σουηδός Rune Larson σε 28 ώρες και 11 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ελληνας νικητής στο Σπάρταθλον έχει αναδειχθεί στο παρελθόν ο Γιάννης Κούρος τέσσερες φορές, το 1983, 1984, 1986 και 1990.

Αγαπητοί αναγνώστες της εφημερίδας.

Με τον ερχομό του νέου έτους, μαζί με τις ευχές μου για «καλή χρονιά» θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην ξενάγετε ότι η εφημερίδα συντηρείται (μετά βίας) από τις συνδρομές σας, τις οποίες οι μισοί από σας αμελούν να στείλουν. Στην εποχή μας ένα ποσό 2.000 δρχ. το χρόνο, για το εσωτερικό και 25 δολ. για το εξωτερικό, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο. Εξ απλού αρκετοί αναγνώστες στέλνουν μειωμένο ποσό και γίνεται δεκτό και άλλοι αυξημένο και τους ευχαριστώ. Εκείνο που κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο είναι η τακτική ορισμένων (και δυστυχ